

# De Lichtbrenger.

Interactieve musical voor alle leeftijden.

Hetty de Boer – Pasterkamp.

## **Inleiding op de Lichtbrenger.**

We gaan kijken en luisteren naar een interactief toneelstuk. Interactief?? Niet schrikken, maar u wordt er af en toe even bij betrokken. Sowieso bij de liederen die gezongen gaan worden. Alle liederen zijn vrij bekend, en de meest bekende mag u meezingen.

De hoofdpersoon uit het toneelstuk gaat samen met u op zoek naar de betekenis van genade. En niet alleen naar genade maar ook nog naar iets of iemand anders....en...hij wordt in het stuk meegenomen door iemand die we allemaal heel goed kennen, alleen...is hij net als de hoofdpersoon géén mens zoals wij. Wie dat zijn, wát ze zijn en hoe ze gaan ontdekken wat genade is dat ziet u straks in: De Lichtbrenger!

Ik lees met jullie een paar teksten voordat het begint:

*Spreuken 8:22,23: De Heer heeft Mij (Jezus) vóór al het andere verworven, toen Hij Zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst Mij. Ik ben in het begin gemaakt, nog vóór alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Vers 30, 31: Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid, vond vreugde in Zijn hele aarde en was blij met alle mensen.*

*Titus2:11: Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.*

*Lucas 1: 19a: De engel antwoordde: Ik ben Gabriel, die altijd in Gods nabijheid is.*

*Hebr. 2:16: Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van de engelen, Hij is begaan met het lot van de nakomelingen van Abraham.*

# Rolverdeling en settings.

In principe is de opzet dat het in korte tijd ingestudeerd kan worden. In setting 2 en 3 komen meerdere korte sketches voor die dus in kleine groepjes kunnen worden doorgenomen. Setting 1 en 4 is voor de hele groep en met een paar kleine rollen erbij. De hoofdpersoon: Halo, draagt het hele stuk. Hij is degene die de hele tijd speelt en die van te voren zijn rol goed heeft doorgenomen. Ook Gabriel heeft een bepalende rol die ingestudeerd wordt voor de tijd. Verder neem ik het per setting even door.

**Halo:** Een verzonnen persoon. Hij is een beetje kinderlijk onwetend en enthousiast. Hij durft vrij te bewegen door de zaal heen. Heeft veel expressie en spreekt luid en duidelijk. Hij durft ook te improviseren en in te gaan op reacties van mensen uit de zaal.

**Gabriel:** Een bestaande persoon uit de Bijbel maar zijn rol in dit verhaal is verzonnen. Hij is een rustige en wijze engel. Hij spreekt duidelijk maar rustig. Wat hij zegt is wel belangrijk. Goed articuleren.

**Muziek:** Iedere setting heeft een lied. Het is mooi als dit lied heel rustig en zacht gespeeld wordt door het spelen heen. Dat geeft alvast de sfeer, maar vaak durven de spelers ook harder te praten en vrijer te bewegen. Het kan daarna overgaan in de eventuele solo en samenzang.

## Setting 1:

**Rolverdeling:** Halo

Twee aankondigers.

Engelen.

Gabriel.

Een wolk met een licht erachter. Iedereen is engel maar ik zou niet te veel met vleugels enzo doen. Een wit T-shirt zegt al genoeg. Wel is Gabriel wat indrukwekkender dan de rest. Het lied: 'Heilig' wordt gezongen door de hele setting. Eventueel met samenzang. Ook een idee is om een kindergroep de engelen te laten zijn. Ze kunnen dan later ook weer bij de kribbescene staan.

## Setting 2:

**Rolverdeling:** Halo en Gabriel

Adam en Eva

Abraham en Izak.

Jozef met 11 broers.

Jullie moeten maar creatief zijn met het 'aankleden' van Adam en Eva. Misschien allebei een badjas. Maak een mooie beam presentatie over de schepping. Of je gebruikt het lied Creation calls met de bijbehorende YouTube film. Ik heb het lied ook vertaald. Adam zingt het lied: U die mij geschapen hebt, de eerste keer solo, daarna kan iedereen meezingen. Samenzang dus. Adam kan bijv. zeggen:

Zingen jullie allemaal mee? Maar je kan ook de solo's laten zingen door anderen. Zang en toneel dus apart. Bij het offer van Izak zou ik gewoon een tafel neerzetten waar Izak op gaat liggen met wat takken hout. Niet met touwen enzo. Houd het gewoon simpel.

Jozef met 11 broers spreekt voor zich. Het hele lied of gedeeltelijk met samenzang. Deze twee korte settings kunnen makkelijk in één middag ingestudeerd.

### **Setting 3:**

**Rolverdeling;** Halo en Gabriel

Jozef en Maria.

3 kruizen (Bijv 3 mensen met de handen gespreid en dan met de rug naar de zaal)

Een paar toeschouwers bij het kruis.

Twee engelen bij het open graf.

Maria Magdalena.

Jezus.

3 korte settings die je naast elkaar zet, en waar je gewoon het licht op laat schijnen. Maria en Jozef met een baby. Een pop of een echte baby? Maria Of een solist zingt : Licht van de wereld tot aan de brug. De kruis-setting zou ik heel summier neerzetten. Niet teveel poes-pas. De gemeente zingt een paar liederen. Dan is het stil en gaat het licht uit. Totdat Maria Magdalena door de zaal begint te roepen. Dit komt dus echt als een verrassing. Iedereen wordt erbij betrokken. Halo haalt de kinderen op. Ze mogen allemaal naar voren komen. Een spontane actie die je zelf kunt invullen op je eigen manier.

### **Setting 4:**

**Rolverdeling;** Halo en Gabriel.

12 dicipelen waaronder ook Petrus.

Toeschouwers. (Kan ook gewoon de zaal zijn)

Kinderen met ballonnen.

De hele setting kan opkomen. De 12 dicipelen hebben een vlam op hun hoofd. Petrus is iemand met voorlees en voordraag of preek talent. Ik heb een verkorte versie neergezet van de toespraak van Petrus. Die komt uit 'Het Boek.' Petrus kan gewoon achter de preekstoel zijn tekst voorlezen, of hij staat voor de zaal natuurlijk uit het hoofd te preken. Halo gaat heel interactief 'uit z'n dak' samen met de zaal. De wolk komt weer vol licht te staan. Kinderen kunnen witte ballonnen uitdelen onder het samenzanglied: Laat het huis gevuld zijn.

# Setting 1: De hemel.

Jes. 14:12-15 / Ez. 28 / Spr. 8:22-31.



*De zaal is donker en Halo komt op. Op hem schijnt wat licht.*

Halo: Hallo! krijgt waarschijnlijk geen reactie Ik zeg: HAAAAALO!! Misschien reactie Weet u, ik hoor graag wat echo op mij naam. Ja dat hebt u goed, mijn naam is Halo. Je ziet wel eens van die plaatjes uit jullie wereld, van mensen die jullie 'heilig' noemen. Je weet wel, die hebben zo'n lichtkrans achter hun hoofd? Dat is dus een halo. Wij engelen mogen namelijk dicht in Gods aanwezigheid zijn, maar toch ook weer niet. In ieder geval is Zijn licht zo sterk dat er wel altijd een stukje van Zijn schijnsel bij ons te zien is. Wij engelen zijn net als jullie geschapen wezens, en toch is er een groot verschil. En dat verschil begrijp ik nog niet helemaal. Er klinkt een nieuw woord in de hemelse gewesten. Een woord waar ik al een tijd naar op zoek ben. GENADE. Wat betekend het... Mag ik het eens aan u vragen? Wat betekend GENADE? Halo loopt de zaal door en vraagt verschillende mensen. Maar met welke antwoorden de mensen ook komen, Halo begrijpt er niets van. Ik snap er echt niets van mensen. Het klinkt mooi allemaal maar ik begrijp het niet. Ik zal jullie vertellen waarom.....nee wacht ik heb een beter idee. Engelen kunnen dat weet je. Ik neem jullie mee naar waar het allemaal begon. Bij ons in de hemel. Voordat de wereld er was die jullie kennen. Het was een mooie tijd, totdat.....

*Het licht gaat aan. De hele setting is aanwezig. God wordt uitgebeeld als een wolk met een licht. Alle engelen zijn in aanbidde houding naar het licht gericht. Ze zingen het lied: Heilig uit opwekking. Na het lied speelt de muziek rustig door.*

Lied:	Heilig, heilig. (Opwekking 718)
-------	---------------------------------

Aankondiger: Graag uw aandacht voor één van de mooiste wezens ooit geschapen! . Engelen van de hemelse gewesten: Gabriël!

*Gabriël komt binnen. Hij loopt naar de wolk en buigt zich heel dicht voorover. Onderwijl vertelt Halo het volgende.*

Halo: Gabriel is één van de Lichtbrengers van God. Hij mag zo dicht bij God komen dat Zijn licht een deel van hem wordt. Samen met de andere aartsengelen mag hij de heerlijkheid van God bedekken. We wachten met spanning af wat hij nu gaat zeggen tegen ons...Iedereen weet namelijk wat er gebeurd is. Iets wat grote gevolgen heeft voor de toekomst.

Gabriel: (Draait zich om naar de menigte engelen) Engelen van de hemelse gewesten. We weten allemaal wat er gebeurd is. Eén van de lichtbrengers is gevallen in iets wat God 'hoogmoed en trots' noemt. Hij heeft een derde van onze engelen meegenomen in deze val. Ook hebben jullie allemaal al gehoord van de nieuwe schepping die God heeft gecreëerd.

Engel 1: Gabriel, vertel ons over deze nieuwe schepping.

Gabriel: Alles op z'n tijd! Alles op z'n tijd!

Engel 2: Gabriel, wat bedoel je met 'tijd'?

Gabriel: (Geeft een grote zucht) Een nieuwe schepping, lieve engelen, en daarmee ook nieuwe woorden, nieuwe uitingen...

Halo: Gabriel, wat is het plan van God in dit alles? Ik begrijp het niet!

Gabriel: Ik begrijp het ook nog niet helemaal Halo, maar het heeft alles te maken met onze Lieweling, de Zoon van God.

Halo: Onze Lieweling, wij houden zoveel van Hem!

Gabriel: Eén lichtbrenger is nu weg. Maar het plan van God belooft ook hierin iets nieuws. En God noemde weer een nieuw woord: Genade.

Halo: Daar was het woord: GENADE. Twee dingen hielden mij vanaf dat moment nog bezig: Wat bedoeld God met iets nieuws wat betreft de ene lichtbrenger? Een nieuwe Lichtbrenger misschien? en GENADE. Met alles wat in mij was wilde ik ontdekken WIE de nieuwe lichtbrenger was en wat betekend het woord:GENADE.

*Gabriel komt bij Halo staan en legt een arm om zijn schouders.*

Gabriel: Halo, je mag van God naar de nieuwe schepping gaan om het één en ander te gaan ontdekken. Ik heb het al gezien. Het is echt ongelooflijk!

## Setting 2: Adam en Eva /Abraham en Izak/ Jozef vergeeft zijn broers.



Gen.3:8 /Gen. 22/ Gen. 45.

**Sololied:** De schepping spreekt. (Creation calls. Brian Doerksen)

**SamenzangLied:** U die mij geschapen hebt. (Opwekking 355)

Halo: Jij moet Adam zijn, de nieuwe schepping van God. Ongelofelijk, je lijkt op ons maar ook weer niet. Je lijkt zoveel kwetsbaarder...Je lofprijzing is mooi. Maar wat bedoel je met 'tegenspoed?'

Adam: Ik weet het niet precies engel, maar het woord wordt mij ingegeven. Ik heb er ook een gevoel bij....alsof ik iets mis...begrijp mij niet verkeerd. Alles wat God gemaakt heeft, heeft hij aan mij gegeven en het is prachtig! Ik mocht de dieren zelf een naam geven. Dat was écht leuk om te doen maar... alle dieren hebben een partner en ik... van mij is er maar één.

Halo: Zou God dat vergeten zijn?

Adam: Ik weet niet, maar ik ga het vragen wanneer Hij komt om met mij te wandelen.

Halo: *Reageert héél verbaast.* Wandelt God met jou? En... durf je dat zo te vragen?

Adam: Ja natuurlijk!

Halo: Naar de zaal toe: Dus dit is de nieuwe schepping? Een kwetsbaar mens, gemaakt uit klei en modder, maar met de mogelijkheid om te WANDELEN met God?! Ongelofelijk. Zou dit genade zijn?

Adam: Komt op met Eva. Engel kijk eens wat God mij gegeven heeft? Is ze niet prachtig? Zij is werkelijk het mooiste wat God mij heeft gegeven.

Eva: En jij bent de knapste man die ik ooit gezien heb!

Adam: (Kijkt onzeker om zich heen) Ik ben toch echt de enige man hier....?

Eva: Al waren er duizend, dan koos ik jou!

Halo: Adam, weet jij wat 'genade' is?

Adam: Het voelt alsof God zegt dat 'genade' het mooiste geschenk is.

Halo: Dus zij is genade?

Adam: Absoluut! En ik noem haar: Eva.

Halo: Weet jij ook van de nieuwe lichtbrenger?

Adam: Ik ken maar één lichtbrenger. Die heb ik 'de zon' genoemd. Ze is groot, helder, licht en warm.

Halo: *Naar de zaal toe:* Zo dan heb ik toch al mijn antwoorden? Alleen...ik begrijp het nog niet...

Gabriel: Je bent er nog niet Halo. Die lichtbrenger die gevallen is. Hij is ook in deze nieuwe wereld aanwezig. Zijn naam is nu: Aanklager. Aanklager heeft ervoor gezorgd dat Adam en Eva ongehoorzaam werden. De nieuwe schepping is gebroken. De mens kan niet meer wandelen met God. Het is KAPOT! De zon schijnt iedere dag, maar het is een donkere wereld, met nog een nieuw woord: ZONDE. En toch...de Geest is blijven werken. Er zijn steeds mensen die hun vertrouwen op God stellen.



Izak: Vader we hebben drie dagen gelopen, en nu hebt u de knechten ook al weggestuurd.

Abraham: We zijn boven op de berg Moria. Hier gaan we ons offer brengen.

Halo: (Tegen Gabriel) Gabriel, wát voor offer gaat hij brengen? Hij heeft niets bij zich!

Gabriel: Ik weet het ook niet, maar God heeft wel een opdracht voor mij hier.

Abraham: (Wijst naar de tafel) Ga maar liggen zoon. Jij bent mijn offer voor God.

Halo: Wat doet ie nu! Dat kan toch niet?!



Gabriel: Sst God zegt: Wacht!

*Izak gaat liggen en Abraham heft zijn mes.*

Gabriel: Nu hoor ik Gods opdracht.

*Gabriel houd de hand van Abraham tegen.*

Gabriel: Abraham, Abraham! God zegt: Hier ben Ik! Doe de jongen niets, want nu weet Ik dat je van Mij houdt, meer dan van je eigen zoon.

*Abraham en Izak omhelzen elkaar en ook Halo en Gabriel omhelzen elkaar.*

Halo: (Tegen Abraham) Abraham, is dit genade?

Abraham: Dit is zeker genade! Dit waren de drie langste dagen van mijn leven! Iedere stap naar Moria was er één in gehoorzaamheid. Maar wat ben ik blij dat ik niet getwijfeld heb. Hij is absoluut te vertrouwen! Want wie zijn wij om het leven van Hem te krijgen, dat wij het ook niet zouden teruggeven aan Hem? Dat is het grootste offer immers?

Halo: Dus...genade is het mooiste geschenk wat je ook weer teruggeeft? Gabriel, ik snap het echt niet!

**Lied: Offer van aanbidding: (Gert Visscher)**

Gabriel: Kom mee Halo, je mag nog iemand ontmoeten die volledig op God vertrouwd dwars door alles heen.



*Jozef staat als onderkoning bij zijn broers.*

Jozef: Jullie hebben nóg een broer, wat hebben jullie met hem gedaan?

Broer 1 : Dat klopt Onderkoning, u hebt gelijk. Wij hadden nog een broer, maar hij... we hebben...

Broer 2: We waren jaloers op hem en hebben hem in een put gegooid...

Broer 3: En toen verkocht aan slavenhandelaars.

Broer 4 Onze vader is er nooit bovenop gekomen. We hebben zo'n spijt.

Alle broers: Ja, zo ontzettend veel spijt.

*Jozef loop weg in de richting van Halo.*

Jozef: Wat moet ik doen? God wat wilt U dat ik doe?

<b>Lied:</b> <b>Hoe kan ik verder leven (Opwekking 629) Solo met samenzang.</b>
---

Jozef: Ik ben het... Jozef. Ik vergeef jullie alles. *Een omhelzing volgt.*

Halo: Jozef, Is dit genade?

Jozef: Absoluut! Ik kies er zelf voor om te vergeven, maar dat kan ik alleen omdat ik weet dat er een machtig mooi plan achter geweven zit. Dat zie ik nu. Niemand verdient vergeving. Mijn broers niet, mijn vader niet, maar ik ook niet...en toch...ik begrijp het ook niet helemaal maar het voelt... vrij!

Halo: Naar de zaal toe. VRIJ. Weer zo'n nieuw woord. Deze nieuwe schepping, zo kwetsbaar en gebroken. Nee. De zon is niet de nieuwe lichtbrenger. Zou 'genade' soms de nieuwe lichtbrenger zijn? Geeft een grote zucht.

Gabriel: Kom mee Halo. Ik zal je nu iets laten zien. Je zult het niet geloven. Maar schrik niet straks, het is best schokkend.

<b>Samenzang:</b> Onder een lied kan de volgende setting opgesteld worden.
--

## Setting 3:      Geboorte, sterven en opstanding van Jezus.

*Gabriel neemt Halo mee naar de stal met Jozef en Maria en het kind Jezus.*



Halo:            Wie zijn dit Gabriel? Het voelt of ik in Gods aanwezigheid ben...

Gabriel:        Kijk naar het kind Halo.

Halo:            *Kijkt het kind in de ogen. Plotseling deinst hij achteruit en valt op zijn knieën. Gabriel!*  
Dit... dit is... dit is onze Lieveling! Onze Schat! Dit is Gods Eigen Zoon!

<b>Lied:</b> <b>Licht van de wereld (zonder brug) Opwekking 595. Samenzang of solo.</b>
---

Gabriel:        Luister goed Halo. Dit zijn Gods eigen woorden: Genade is verschenen om alle mensen te redden! Zijn naam is Jezus.

Halo:            Genade is verschenen....Onze hemelse Lieveling, van wie wij zoveel houden....is Hij genade? *Plotseling wordt alles verlicht in de stal.* Is Hij de nieuwe Lichtbrenger?

Gabriel:        Ik begrijp ook nog niet alles, maar dit weet ik, de Zoon is geen nieuwe lichtbrenger. Als God Zelf IS Hij het licht. En wie anders kan het licht brengen in deze donkere wereld dan God Zelf? God Zelf is uiteindelijk De Lichtbrenger en in Zijn Zoon is Hij nu ook het Licht van de wereld.

Halo:            Het plan van God is dus: God Zelf als Lichtbrenger .God Zelf als kwetsbaar mens....Onbegrijpelijk!

Gabriel:        Kom mee Halo, dit zul je niet leuk vinden om te zien.

*Gabriel neemt Halo mee naar het kruis.*



Gabriel: De middelste daar....dat is Jezus...

Halo: Gabriel! Hij gaat sterven! De mensen lijken wel gek! Beseffen de mensen dan niet dat het licht van God nóóit gedooft kan worden? En waarom doet Jezus niets? Gabriel, we moeten ze tegenhouden. Kom op!

Gabriel: Ik weet het, ik weet het. Het is verschrikkelijk. Ik kan het ook niet aanzien, maar ik hoor Gods opdracht niet! Hij laat het toe!

Halo: Waarom dan!

Gabriel: De Aanklager weet dat Gods licht nooit gedooft kan worden, hij wil het licht van de wereld doven, zoals zijn licht ook is gedooft. Tenminste...dat probeert hij. Als hij het plan van God wist, had hij het nooit gedaan. ([1 cor. 2:8](#))

**Lied (Solo): Goede vrijdag van Matthijn Buwalda**

**Samenzang: Brug Licht van de wereld en verder. (Opwekking 595)**

**Dank U voor het kruis Heer (Opwekking 615)**

*Hierna is het een tijdje donker. Plotseling gaat er een vrouw door de zaal roepen, en tegen iedereen verkondigen.*

Maria: Hebben jullie het gehoord? Heb jij het gehoord? Nee? De Heer is opgestaan! Echt waar! Hij is niet meer in het graf. Hij was dood maar nu leeft Hij. Ik heb hem zelf gezien!

*Halo rent naar het open graf. Twee vermoeide engelen staan bij de steen.*



Halo: Is het waar? Hebben jullie hem gezien?!

Engel 1: Ja HALOOO! Je ziet toch dat het graf open is!

Engel 2: Je had best wel ff kunnen helpen. Die steen was loeizwaar!

*Halo rent door de zaal en haalt alle kinderen op.*

Halo: Komen jullie eens mee! Ik heb getuigen nodig. Kijken jullie in het graf? Nou wat zien jullie? Niets? Zou het waar zijn?

Jezus: Zoeken jullie mij? Hij pakt de kinderen bij de hand. Ik ben het kijk maar! Hij doet een rondedansje met de kinderen.

Halo: Knielt neer. Onze Lieveling, U speelt met deze kinderen...

Jezus: Zoals ik niet met jou kan spelen Halo. Dit is het mooiste geschenk wat Pappa mij heeft gegeven. Het was alles waard!

**Kinderlied: (Misschien twee kinderliedjes?)**

**Bijv: Wij vieren feest. Kinderopwekking 232.**

## Setting 4: De eerste Pinksterdag / De lichtbrengers.

Hand. 2 / Jes. 60: 1-3 /



*De hele setting is aanwezig. De discipelen hebben een vlam op hun hoofd. De rest van de 'setting' is toeschouwer. De discipelen praten vreemde talen en zijn natuurlijk 'vol van de Geest'. In de warboel die ontstaat gaat Petrus achter de preekstoel staan en begint zijn toespraak.*

Petrus: Luister! Ik zal u uitleggen wat hier gebeurt! Wij zijn niet dronken! De dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur! Wat hier gebeurt is al lang geleden voorspeld. God zal aan het einde van de tijd Zijn Geest uitstorten over alle mensen. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. Ieder die de naam van God aanroept, zal gered worden! Luister naar mij! Jezus van Nazareth is door God Zelf gestuurd. De bijzondere dingen die Hij deed zijn daar een duidelijk bewijs van. U hebt die met eigen ogen gezien. Maar u hebt Hem, volgens het plan van God, door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. God, die dit voorzag, heeft Hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon Hem niet vasthouden. God heeft Jezus uit de dood laten opstaan; dat hebben wij allemaal gezien. Hij heeft Hem toen de ereplaats aan Zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God Hem ook de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort. En dat ziet en hoort u nu!

Iemand uit de zaal: Vrienden, wat moeten wij doen?

Petrus: U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven. Dan komt ook de Heilige Geest in u wonen, want God heeft die belofte aan u en aan uw kinderen.....

Halo: *Naar het publiek toe* Horen jullie dat?! Horen jullie dat?! Dat kan toch niet mogelijk zijn!!! God Zelf in deze mensen?! Heb jij wel in de gaten wat hier gebeurt? Snap jij dat? *Halo loopt de zaal in* Dit is het meest ongelooflijke wat ik ooit gezien en gehoord heb. *Loopt naar iemand toe* Ben jij gered door Jezus? Ja? Dan woont God in jou!!! *Bij een volgende persoon* Woont God ook in jou? Ja? Dat is toch niet te vatten?! Jij bent een tempel van de Allerhoogste God. Hoe kan God nu wonen in zoiets kwetsbaars. Maar....dat is wat Jezus ook deed....is DIT Gods geheim? Dat Hij de mogelijkheid geeft om woning te maken in IEDEREEN die Jezus aanvaardt? Maar....maar dan zijn JULLIE de nieuwe lichtbrengers! Niet één lichtbrenger maar...maar...duizenden en duizenden! Wat een plan! Wat zou de aanklager hiervan zeggen? Hier heeft hij nooit aan gedacht! Hier had ik immers ook nooit aan gedacht? Is hier een woord voor? Wacht eens, hier IS een woord voor. Gabriel! Ik begrijp het! Dit is...GENADE!

Gabriel: Is het niet verbazingwekkend Halo? Dit plan van God? Ja, dit is genade. Het onvoorstelbare voorrecht om woning te zijn van de Allerhoogste God. Zo dichtbij is nog nooit iemand bij God geweest. En dat heeft God bedacht voor deze mensen die hier nu zitten.

Halo: Dus: Genade is het grootste geschenk wat God ooit kan geven: Zijn grootste Schat, Zijn Liefeling, Zijn Eigen Zoon! Genade is: Het grootste offer: Zijn leven in ruil voor het leven van de mensen. Genade is: Vergeving, onvoorwaardelijk en onverdiend. Genade is: gered zijn, om te mogen leven in vrijheid. Maar bovenal is genade: ALTIJD in Gods nabijheid mogen zijn. En wanneer je dicht bij God leeft gaat het licht van Zijn heerlijkheid over jou op en mag je een lichtbrenger zijn.

Halo: Is genade ook voor ons Gabriel?

Gabriel: Nee, het is niet voor ons Halo. Maar... omdat genade alles is waar God Zijn licht op laat schijnen, kunnen wij er toch een beetje deel van zijn.

Halo: Wij dienen nu vele lichtbrengers!

Gabriel: Ja, we mogen ze helpen en bijstaan. En ze erop attent maken dat ze het licht ook werkelijk gaan BRENGEN. Maar we kunnen niets doen zonder de Geest van Jezus.

Halo: Onze Liefeling heeft nu vele broers en zussen!

**Slotlied: Laat het huis gevuld zijn. (Opwekking 623)**

**Sololied: Ik zie goud in jou. Gerald Troost**

De kinderen delen witte ballonnen uit.

Op de ballonnen:

Genade is: Het grootste geschenk.

Genade is: Het grootste offer.

Genade is: het meest onverdiend.

Genade Is: Alles waar God Zijn licht op laat schijnen.

Genade is: De grootste Schat binnenin jou!

Sta op, en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer! Jes. 60:1

Sololiederen:

<http://youtu.be/LwGvfdtI2c0>

<http://youtu.be/LwGvfdtI2c0>

<http://youtu.be/Dvv8eu9f3ak>

<http://youtu.be/ITAEfflv3Pc>

Hetty de Boer – Pasterkamp.

[hettypasterkamp@gmail.com](mailto:hettypasterkamp@gmail.com)

0527 685757

Kuil 21, Urk.